



Ontmoeten

Nieuwe mensen leren kennen

Vragen

Een goed gesprek voeren

Ontdekken

Verdiepen in het christelijk geloof

Dat doe je op Alpha



Alpha gaat binnenkort in Doetinchem van start. Je bent van harte welkom op de Alpha-introductieavond, die begint met een gezellige buffetmaaltijd.

Je krijgt dan een voorproefje van een gemiddelde Alpha-avond. Naar je zin? Geef je dan nog dezelfde avond op.

30 januari 2020

# Alpha-introductieavond

**Waar?** De Wilhelminaschool  
aan de Verdilaan 14A in Doetinchem

**Wanneer?** Donderdagavond 30 januari 2020  
van 18.30 tot 21.30 uur

**Aanmelden of meer info?**

Graag voor 27 januari bellen of inspreken  
0314 - 33 38 51 of mailen naar  
alphacursus.doetinchem@gmail.com

**Wat is Alpha?** Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven. Dat is Alpha. Tijdens tien interactieve en gezellige bijeenkomsten en een Alpha weekend op een mooie locatie ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt. Stel al je vragen en praat met andere deelnemers door over interessante onderwerpen. Je bent niet de enige Alpha-deelnemer; in Nederland volgden ruim 280.000 mensen een Alpha.

**Voor wie?** Alpha is voor iedereen! Heb je vragen over het leven of over het christelijk geloof? Dan is Alpha echt iets voor jou. Op Alpha denk je samen na over inspirerende onderwerpen. Er is alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en ideeën te delen. Je ontdekt altijd iets nieuws. Je ontmoet leuke, nieuwe mensen.

**Hoe werkt het?** Elke Alpha begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen. Na de maaltijd luister je naar een kort, inspirerend verhaal over een van de onderwerpen. Daarna is er alle ruimte om je vragen en gedachten te delen in kleine groepen. Alpha is helemaal gratis, een kleine vrijwillige bijdrage is altijd welkom.

[www.alpha-cursus.nl](http://www.alpha-cursus.nl)



[www.alphacursusdoetinchem.nl](http://www.alphacursusdoetinchem.nl)